

Nytår 2023

Månedens lederrefleksion, januar 2023

Reflex

Svendsagervej 72

5240 Odense NØ

+45 2178 5767

reflex@pc.dk



Det nye år ligger foran os. Ukendt, uberørt, jomfrueligt.

Hvordan kommer vi bedst ind i det? Hvad mon det bringer? Hvilke forandringer medfører det? Hvordan magter vi udfordringerne, som ligger foran?

Jeg har selv skullet tage tilløb til at møde året 2023. Det er som om, at der både i den store verden omkring os og i den lille verden, som vi er tættest på, er så meget, der kan true 'julefreden' – eller den ro, som tiden mellem jul og nytår har bragt os. I den store verden er det krigen i Europa, autokratiernes sabelraslen, nyfacistiske bevægelsers opblomstring og allestedsnærværende klimaudfordringer. I den lille verden er det helbredet, arbejdsopgaverne, inflationen, familien og sammenhængskraften i dagligdagen.

Disse ting kan let gøre os bekymrede for fremtiden eller få os til at fokusere på, hvordan vi kan styre og håndtere udfordringerne i det nye år. Vi bliver optaget af, hvad vi magter, og hvad vi skal gøre for at sikre os selv og vore nærmeste.

Og så glemmer vi, at det nye år ligger foran os – ukendt og ubetrådt – både som en gave og som en opgave. En gave, som rækkes imod os, og som vi endnu ikke helt kender indholdet af, og en opgave, som vil komme til at udfordre os på nye måder og give os nye muligheder for at leve, udfoldes og vokse.

Årsskiftet er en anledning til at lade alt det ligge, som bekymrer os, hvad enten det har rod i fortiden eller nutiden, og så åbne os mod det, der kommer til os fra fremtiden. Det nye år med dets gaver og opgaver, med dets vanskeligheder og udfordringer, med dets glæder og sorger.

Piet Hein formår på en rammende måde at spidde livets store og små situationer og paradokser i sine skarpe græk. Et af de græk, som jeg selv vender tilbage til ved mange nytårsskift hedder NYTÅRSMORGEN, og her lykkes det Piet Hein at få nytårets særlige følelser billedliggjort på en meget fin måde.



NYTÅRSMORGEN

Lille stemning årets første morgen.

Nytårsmorgen! Det er som man står
ved en ubetrådt snemark af kommende år:
Man læner sig frem, og en bidende vind
af uberørt tid slår mod næse og kind.

Hvert nu bør være som nytårsnat,
hvor alt det forgangne blir efterladt.
Hvor rummet rejser sig rent og lydt
og livet nemmes som nyt, som nyt.

Hermed vil jeg ønske for alle, at året 2023 må blive rigt på gaver og opgaver, der kalder på ansvarlig ledelse både i det små og i det store, så året fører til berigelse og glæde både for os selv og for dem, vi er ansvarlige for!

Rigtig godt nytår!

Månedens lederrefleksion udsendes til samarbejdspartnere, ledere og konsulenter, der beskæftiger sig med ledelse og ledelses-refleksioner.

Du skal være velkommen til at sende **Månedens lederrefleksion** videre til andre, der kan få glæde af den. Nye læsere kan komme på mailing-listen ved at sende en mail til Reflex eller klikke på linket: <https://mailchi.mp/pc/maanedenslederrefleksion>. Ønsker du *ikke* at modtage **Månedens lederrefleksion**, kan du afmelde dig via link i mailen eller ved at give besked pr. mail til undertegnede, så vil du blive slettet af listen.

Ønsker du at sætte fokus på lederskabet og dets udvikling – inspireret af kunstens verden – så kontakt mig og hør nærmere!